



Όλοι στη συγκέντρωση Θεσσαλονίκη 9 Σεπτέμβρη

- Όχι στα μνημόνια νέα και παλιά
- Όχι στα νέα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης
- Όχι στη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση
- Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις
- Δραστική μείωση της φορολογίας
- Διαγραφή των χρεών των Λαϊκών νοικοκυριών
- Εθνικοποίηση των τραπεζών
- Έξοδος τώρα από το Ευρώ

Δύο χρόνια μετά την καταστρατήγηση του περήφανου ΟΧΙ του ελληνικού Λαού και την επιβολή του 3ου μνημονίου η κατάσταση για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματιοβιοτέχνες, τους αγρότες, τη νεολαία πάει από το κακό στο χειρότερο. Οι βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές, που έχουν επιβάλει οι δανειστές και όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, έχουν φέρει τα πλατιά λαϊκά στρώματα σε απόγνωση.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πιάνοντας το νήμα εκεί που το άφησαν Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ μεγέθυνε τη φτωχοποίηση και με τις κεντρικές πολιτικές της επιλογές σπρώχνει ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του ελληνικού Λαού στην απόγνωση, στο κοινωνικό περιθώριο. Ταυτόχρονα, βγάζει στο σφυρί όχι μόνον ότι απέμεινε από τη δημόσια περιουσία, (ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΛΒΟ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, κτλ.), αλλά και τη λαϊκή περιουσία, με τους χιλιάδες πλειστηριασμούς, που σταμάτησε το δυνατό κίνημα που αναπτύχθηκε ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης η κυβέρνηση κατέργησε την απαιτούμενη προέγκριση του Υπουργείου Εργασίας αφήνοντας τις ομαδικές απολύσεις στην ασυδοσία της εργοδοσίας, μείωσε από το 2019 τις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων, αποφάσισε πως οι συντάξεις δεν πρόκειται να αυξηθούν τουλάχιστον μέχρι το 2022 μείωσε το αφορολόγητο όριο αρχικά για το 2020 αλλά με δυνατότητα να εφαρμοστεί νωρίτερα, έβαλε στο γύψο για άλλο ένα χρόνο και βάλει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Ταυτόχρονα συνεχίζει να εμπαίζει και να κρατάει σε ομηρία δεκάδες χιλιάδες εκτάκτους, η απλήρωτη εργασία έχει χτυπήσει κόκκινο, η μερική εκ περιτροπής και η μόλις λίγων ωρών εργασία συνεχίζουν να επεκτείνονται, η συχνότητα αυτών που χάνουν τη ζωή τους εξ αιτίας προβλημάτων που προέρχονται από την κρίση μεγαλώνει και τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα πληθαίνουν, λόγω της έλλειψης μέτρων ασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκίνησε από τη ΔΕΘ με το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», το οποίο μετέλλαξε σε έναν ατέλειωτο μνημονιακό οδοστρωτήρα, ο οποίος περνάει την ομιλία του στη ΔΕΘ από την κρισάρα των «δανειστών», ενώ έχει αναθέσει την όποια ανασυγκρότηση της χώρας στα χέρια της ασύδοτης ιδιωτικής πρωτοβουλίας (ντόπιας και ξένης), θα προσπαθήσει και στη ΔΕΘ να ρίξει «στάχτη στα μάτια» του λαού και της νεολαίας,

μιλώντας για δήθεν δίκαιη ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθησία, ενώ ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης μέσω της τρίτης αξιολόγησης, με την οποία προωθούνται μεταξύ άλλων: η μείωση των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, η επανεξέταση των ΑμεΑ με σκοπό τη δραστική μείωση των δικαιούχων και του ύψους τέτοιων επιδομάτων, η αύξηση των προϋποθέσεων για όσους δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον ΟΓΑ, η συρρίκνωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, η συρρίκνωση των ειδικών μισθολογίων, το άνοιγμα των λεγόμενων κλειστών επαγγελματιών.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με το νέο πολυνομοσχέδιο της, με επιμέρους μέτρα για την αδήλωτη και απλήρωτη εργασία, ασφαλιστικές διατάξεις και ρυθμίσεις για τις αναπηρικές συντάξεις, προσπαθεί ενόψει ΔΕΘ να ρίξει «στάχτη στα μάτια» του λαού και της νεολαίας, ενώ ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης μέσω της τρίτης αξιολόγησης με τα μέτρα - καρμανιόλα για τα εργασιακά - συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και των ΑμεΑ που περιλαμβάνει.

Την ίδια ώρα διατηρεί άθικτο το άθλιο αντεργατικό και αντιασφαλιστικό μνημονιακό καθεστώς, που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, το οποίο η ίδια ενίσχυσε με την ψήφιση του τρίτου μνημονίου και των προαπαιτούμενων της δεύτερης αξιολόγησης πριν 3 μήνες.

Αυτό που απαιτείται σήμερα, ως απάντηση στις αντικοινωνικές κυβερνητικές μνημονιακές πολιτικές και στις κινήσεις πολιτικού αντιπερισπασμού της και στις αντιλαϊκές προτάσεις και πρακτικές της ΝΔ και όλου του μνημονιακού πολιτικού κατεστημένου, είναι ο ενωτικός και συντονισμένος αγώνας όλων, εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων, αγροτών, επαγγελματιοβιοτεχνών και νεολαίας κόντρα στην αγωνιστική αδράνεια την οποία επιδιώκει η πλειοψηφία των συνδικαλιστικών ηγεσιών, κόντρα στις «καθαρές» και χωριστές συγκεντρώσεις.

Σήμερα δοκιμάζονται όλες οι συλλογικότητες και όλες οι δυνάμεις της Αριστεράς και δεν προσφέρουν τίποτε οι διαφορετικές συγκεντρώσεις και πορείες, η διαρκής θεωρητικολογία.

Σήμερα απαιτείται να συντονιστούν όλες οι «εστίες» αντίστασης απέναντι στο βάρβαρο που βιώνουμε και στα χειρότερα που έρχονται απαιτείται μια μεγάλη, κοινή, αγωνιστική, μαζική πορεία, που θα έχει μία κατεύθυνση και ένα στόχο.

Για να επανακτήσει ο λαός την αυτοπεποίθησή του και να ξεκινήσει μια ελπιδοφόρα πορεία για την ανατροπή αυτών των πολιτικών, την προβολή και εφαρμογή μιας εναλλακτικής πρότασης στον αντίποδα όσων προωθούνται.

Τα βασικά στοιχεία της εναλλακτικής πρότασης που προτείνει η Λαϊκή Ενότητα είναι η κατάργηση των μνημονίων, ο τερματισμός της λιτότητας, η διαγραφή του δημοσίου χρέους, η γενναία “σεισάχθεια” διαγραφή του ιδιωτικού χρέους λαϊκών νοικοκυριών και μικρομεσαίων επαγγελματιών και αγροτών, η εθνικοποίηση των τραπεζών, το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και η ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα.

Αυτά προϋποθέτουν την έξοδο από την ευρωζώνη και την έκδοση εθνικού νομίσματος, καθώς και τη σύγκρουση και ρήξη με την ΕΕ, στη βάση ενός ριζοσπαστικού προοδευτικού προγράμματος ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης, που θα στηρίζει και θα ενισχύει τους μισθούς τις συντάξεις, τα λαϊκά εισοδήματα, τις θέσεις εργασίας, τη δημόσια υγεία, παιδεία και πρόνοια και θα ανοίγει το δρόμο για βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

Σήμερα είναι αναγκαίο όσο ΠΟΤΕ η συγκρότηση ενός μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού μετώπου όλων χωρίς εξαίρεση των αριστερών και δημοκρατικών αντιμνημονιακών δυνάμεων, που θα προωθήσει τους παραπάνω στόχους, θα εμπνεύσει νέους αγώνες και θα δώσει νέα ελπίδα στο λαό.

Όλοι και όλες στους δρόμους των αγώνων

**Όλοι και όλες στις κινητοποιήσεις
στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτέμβρη
Προσυγκέντρωση Λαϊκής Ενότητας 5.30 μ.μ.
Εγνατία & Αγ. Σοφίας**

