

ΡΗΗΤΟΡΑ ΜΕ ΕΕ ΚΑΙ ΔΝΤ ΟΧΙ ΣΕ ΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

**ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ- ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ 800 €Κ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΝΤ.-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕΠΙΣΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ. ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ**

Λίγους μήνες πριν, στις εκλογές της 25ης Γενάρη, ο λαός τιμώρησε τα κόμματα της καταστροφής και απαίτησε να μπει τέλος στα μνημόνια, τη δικτατορία της Τρόικας, την ανεργία και την εξαθλίωση, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης σε όλη την Ευρώπη. Έδειξε ότι δεν αντέχει άλλες θυσίες για την αποπληρωμή του ληστρικού χρέους και για την παραμονή μέσα στην ευρωφυλακή.

Απέναντι σε αυτή την απαίτηση του λαού, η απάντηση των εκπροσώπων της ΕΕ και του ΔΝΤ ήταν ένας ωμός εκβιασμός για να συνεχιστεί η ίδια καταστροφική πολιτική. Αδιαφορώντας για κάθε έννοια λαϊκής βούλησης και κυριαρχίας, επιμένουν στο διαρκές πραξικόπημα των μνημονίων. Θέλουν να ολοκληρωθεί το «πείραμα Ελλάδα» με την κλημάκωση της επίθεσης ενάντια στα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα, την ολοκληρωτική εμπέδωση του πιο ακραίου νεοφιλελευθερισμού.

Και όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ, αντί να τραβήξει το δρόμο της σύγκρουσης και της αντίστασης, επέλεξε το δρόμο της διαρκούς υποχώρησης απέναντι στις απαιτήσεις των δανειστών. Μέρα τη μέρα χάνεται και μια «κόκκινη γραμμή», ενώ ακόμη και το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» έχει παραπεμφθεί στις καλές δες. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε το τοκογλυφικό χρέος, αποδέχεται τους κανόνες της ΕΚΤ και της ΕΕ, οι δόσεις προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ πληρώνονται κανονικά, την ώρα που έχει κηρυχθεί «στάση πληρωμών» απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες.

Ο «έντιμος συμβιβασμός» που διεκδικεί η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα θα είναι ένα νέο μνημόνιο. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να συνυπογράψει τις ιδιωτικοποιήσεις και τις περικοπές των συντάξεων, την συνέχιση της δυσβάσταχτης φοροληθασίας, παζαρεύει την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, παραπέμπει στο μέλλον κάθε ανακούφιση των εργαζόμενων, παραμένει στη λιτότητα των

«πλεονασμάτων». Όμως, αυτό θα είναι η νίκη των δανειστών, η εκδίκηση των δυνάμεων του κεφαλαίου και των τραπεζιτών και η ήττα του λαού.

Μία μόνο δύναμη υπάρχει που μπορεί να σταματήσει αυτόν τον κατήφορο. Η ίδια που γκρέμισε τις συγκυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: το εργατικό και λαϊκό κίνημα με τους αγώνες του.

Δεν είναι μονόδρομος το νέο μνημόνιο! Υπάρχει άλλος δρόμος για να νικήσει η ελπίδα του λαού και να δικαιωθούν οι αγώνες που έκαναν όλα τα βλέμματα του κόσμου να στραφούν προς τα εμάς: ο δρόμος της σύγκρουσης και της ανατροπής. Τρεις μήνες διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μας δείχνουν καθαρά ότι: δεν μπορεί να υπάρξει ανακούφιση του λαού και έξοδος από τη λιτότητα μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της ΕΕ-ΟΝΕ και της αποπληρωμής του χρέους. Εδώ και τώρα να αγωνιστούμε για:

- Άμεση παύση πληρωμών και διαγραφή του ληστρικού χρέους - οι κοινωνικές ανάγκες πάνω από τις «δόσεις» της καταστροφής.
- Έξω τώρα από τη φυλακή του ευρώ - ρήξη και αποδέσμευση από ΕΕ - για να σταματήσει η επιτροπεία και τα διαρκή πραξικοπήματα.
- Εθνικοποίηση των τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων - εργατικός και κοινωνικός έλεγχος.
- Επαναφορά και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων - για να διεκδικήσουμε ξανά αυτά που μας έκλεψαν και όλα όσα μας ανήκουν.

Όχι άλλη αναμονή. Ήρθε η ώρα να μιλήσει ο λαός. Να δείξει τη δύναμη του αγώνα και της αντίστασης. Να πιάσει το νήμα από τις απεργίες, τις πλατείες, τις καταλήψεις. Να απαιτήσει και να επιβάλει τις αναγκαίες ρήξεις με όπλο το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. Για να μπουν μπροστά τα συμφέροντα του κόσμου της δουλειάς απέναντι στους τραπεζίτες και το κεφάλαιο.

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΗ 6 ΜΜ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ**

