

Να δημιουργήσουμε τον τόπο όπου θα ξαναανατηθούμε

Για την
ανασυγκρότηση
της Αριστεράς
και την
αντεπίθεση
του κινήματος

Με το παρόν κείμενο θέλουμε να προσκαλέσουμε σε μια ανοιχτή συζήτηση/εκδήλωση τον κόσμο της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς, τις οργανώσεις και τις συλλογικότητες που αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το κίνημα συμμερίζονται την επιτακτική ανάγκη συνάντησης των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, την ανάγκη από κοινού αποτίμησης, ανάλυσης και σχεδιασμού με το βλέμμα στραμμένο στη χειμαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία και τα ρεύματα αμφισβήτησης και ανυπακοής που εξακολουθούν να αναδύονται. Απευθυνόμαστε σε όλες και όλους εκείνες/ους που πιστεύουν ότι έχει έρθει η στιγμή να εκκινήσει μια διαδικασία συλλογικής -από τα κάτω- δημιουργίας ενός κοινού χώρου συγκρότησης αντιστάσεων και διεκδικήσεων, ενός χώρου διαλόγου και κοινών επεξεργασιών ικανού να συμβάλει στην υπόθεση ενός νέου μετωπικού πολιτικού φορέα της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής αριστεράς.

Παρά την εκλογική και πολιτική ήττα της Αριστεράς και παρά τον υπό διαμόρφωση νέο δικομματισμό μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό ότι η περίοδος χάριτος τελειώνει για την κυβέρνηση και τη σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική της. Η κυβέρνηση υλοποιεί και εξαγγέλλει σειρά επώδυνων αντεργατικών - αντιλαϊκών μέτρων ενόσω τα καθημερινά κρούσματα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας καταμαρτυρούν την ραγδαία ένταση της καταστολής και του κρατικού αυταρχισμού. Ο συσχετισμός δύναμης είναι σήμερα δυσμενέστερος, όμως θεωρούμε πως η ηγεμονία του μπλοκ εξουσίας δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, όπου οι μαζικές εξεγέρσεις εμφανίζονται ξανά ως απάντηση στα προκλητικά χτυπήματα του νεοφιλελευθερισμού. Οι παρακαταθήκες των εμπειριών της τελευταίας δεκαετίας και το ανεκπλήρωτο των αγώνων τους όχι απλώς δεν εξαφανίστηκαν αλλά βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη και μετασχηματισμό.

Την επαύριον των εκλογών ο μετασχηματισμός αυτός φαινόταν να παίρνει μια μάλλον αρνητική ροπή, όμως τα μικρά αλλά ελπιδοφόρα κινηματικά ξεσπάσματα που αναδύονται το τελευταίο διάστημα μας δίνουν βάσιμους λόγους για αισιοδοξία. Μας θέτουν επίσης αντιμέτωπους/ες με τα μεγάλα διακυβεύματα και τα πιεστικά ερωτήματα της περιόδου. Κατά πόσο είναι δεδομένοι οι πολιτικοί συσχετισμοί που διαμόρφωσαν οι εκλογές; Ποιος θα καλύψει το πολιτικό κενό μιας ριζοσπαστικής αριστερής εναλλακτικής πέρα από την αδιέξοδη συστημική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχει ανάγκη και σχέδιο για τη συγκρότηση ενός πραγματικά μαζικού, κοινωνικά ριζωμένου και πολιτικά αποτελεσματικού οχήματος της Αριστεράς στη συγκυρία, που θα αντλεί δυνάμεις από τις πιο δημοκρατικές παρακαταθήκες των εργατικών και κοινωνικών αγώνων; Πώς μπορούν τα κινήματα γύρω από τις έμφυλες διακρίσεις, το προσφυγικό και το περιβάλλον να συνδεθούν γόνιμα και οργανικά με τα αιτήματα και τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος;

Αντιλαμβάνομαστε ότι πίσω μας έχουμε μια βαριά πολιτική ήττα, παράλληλα όμως αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν σήμερα χιλιάδες λόγοι που δεν μας επιτρέπουν ούτε να αποδεχθούμε ούτε να «βουλευτούμε» στην υπάρχουσα κατάσταση. Οι ελπίδες που γέννησαν οι αγώνες του 2010-15 μπορεί να διαψεύστηκαν, αλλά η φλόγα καίει ακόμα σε ένα κρίσιμο κοινωνικοπολιτικό δυναμικό που εξακολουθεί να αγωνίζεται και ραγίζει τη βιτρίνα της κανονικότητας και της συναίνεσης. Τώρα είναι η ώρα της επαναστάτευσης. Είναι η ώρα της ουσιαστικής αυτοκριτικής και της αντεπίθεσης, της ανάληψης νέων κινηματικών και πολιτικών πρωτοβουλιών. Μπορούμε και πρέπει όσο δυνατόν περισσότερες/οι να βρεθούμε, να σχεδιάσουμε από κοινού και να συμβάλουμε στα μεγάλα μέτωπα της περιόδου: την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, την μαζική αντίσταση στην καταστολή και τον αυταρχισμό, την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και υγείας, την υπεράσπιση των μεταναστών/τριων και των προσφύγων, τον αγώνα ενάντια στη σεξιστική καταπίεση και την έμφυλη βία.

Οφείλουμε τώρα να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τα μάχιμα αιτήματα για τους αγώνες του σήμερα με την προοπτική της ρήξης. Για τη δημιουργία ενός πολιτικού εργαστηρίου που θα διαλεχθεί ξανά με τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Για μια νέα αναζήτηση και κατοχύρωση πολιτικού λόγου και πρακτικής. Πιστεύουμε ότι το κλείσιμο του πρώτου κύκλου της δεκαετίας της όξυνσης της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης στη χώρα μας, βρίσκει πολλές οργανωμένες δυνάμεις και πάρα πολλούς ανένταχτους/ες αγωνιστές/ριες με παρόμοιες αγωνίες, προβληματισμούς και αποτιμήσεις για τα λάθη που έγιναν και όσα πρέπει να διορθωθούν. Αυτό διαμορφώνει ένα πεδίο βασικών συγκλίσεων που μπορούν δυνητικά να ορίσουν το πλαίσιο μίας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας μετωπικού χαρακτήρα.

Με επίγνωση του συσχετισμού και της κατάστασης «πνευμάτων» στην Αριστερά, επιμένουμε σε μια Αριστερά της ενιαιομετωπικής λογικής και της ριζοσπαστικής πολιτικής, σε μια Αριστερά μαζική και γειωμένη στις πραγματικότητες των ανθρώπων, σε μια Αριστερά ικανή να αναμετρηθεί και με τα στρατηγικά διακυβεύματα της εποχής, ικανή να μπολιάσει τους αγώνες του σήμερα -τα μικρά και άμεσα αιτήματα- με το νήμα της επαναστατικής προοπτικής. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια αριστερά μπορεί και πρέπει να οικοδομηθεί! Χωρίς ιδεοληψίες και αφορισμούς, οφείλουμε να στοχαστούμε τι πήγε λάθος, να αναμετρηθούμε με νέες μορφές πολιτικής παρέμβασης και να βαθύνουμε τα αιτήματα και τις αναλύσεις μας. Με ταπεινότητα, αλλά και φιλοδοξία, έχοντας πάντα ως οδηγό τις πλούσιες εμπειρίες που εγχώριου αλλά και του διεθνούς κινήματος. Για να αντιστοιχηθεί η καθημερινή ζωή με τη συλλογική πάλη και με την προοπτική για μια άλλη κοινωνία.

Σε αυτή την πορεία δεν νιώθουμε ότι είμαστε οι μόνοι/ες με αυτές τις αγωνίες. Ένα ολόκληρο δυναμικό κόσμο, οργανωμένων και ανένταχτων δυνάμεων, προσεγγίζει κριτικά και αυτοκριτικά το ζήτημα γιατί χάσαμε και τι και πώς πρέπει να πάει αλλιώς. Με όλο αυτό τον κόσμο θέλουμε να βρεθούμε, με άλλους/ες για πρώτη φορά, να ξαναβρεθούμε με άλλους/ες που δώσαμε κοινωνικές και πολιτικές μάχες μαζί. Για αυτό καλούμε όλες/ους τις ανένταχτες/ους αγωνίστριες/ες και τις οργανώσεις της αριστεράς που συμμερίζονται αυτούς τους προβληματισμούς, ή όψεις τους, να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που διοργανώνουμε την Τετάρτη 4/12 στις 19:00, στο Αμφιθέατρο Β της ΑΣΟΕΕ, Πατισίων 76.

- ▶ Αναμέτρηση – Ομάδα Κομμουνιστών/στριών ▶ Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ)
- ▶ Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡΑΝ.) ▶ Συνάντηση για μια Αντικαπιταλιστική Διεθνιστική Αριστερά