

Όχι σε όσους & όσα κάνουν κουρέλια τα όνειρά μας

Ανταρσία των νέων για μια άλλη ζωή!

Συμμαθήτρια συμμαθητή,

- Οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, είναι ανάμεσα στους **1.5 εκατομμύριο ανέργους**, στους εργαζόμενους που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς τους, σε αυτούς που έχουν να πληρωθούν για μήνες, που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους. Που αγωνιούν καθημερινά για το δάνειο του σπιτιού, τη φορολογία, για τα φροντιστήρια μας, για τα καθημερινά έξοδα που δε βγαίνουν. Που τρέμουν στην ιδέα να περάσουμε σε άλλη πόλη, γιατί δεν θα μπορέσουν να μας στηρίξουν οικονομικά.
- Είμαστε εμείς που λίγο πριν τις πανελλαδικές, μας πνίγει το άγχος. Φτάνουμε να μαθαίνουμε ακόμη και το τελευταίο «και» του βιβλίου. **Μόνη μας σκέψη πως θα είναι καλοί οι βαθμοί στις εξετάσεις**, αφού μόνο αυτό μετράει σε ένα σύστημα που μας αναγκάζει να διαβάζουμε όλη μέρα και που στο τέλος αν γράψουμε κάτω από 18, μπορεί τελικά να κριθούμε «αποτυχημένοι».
- Είμαστε εμείς, που όταν πετύχουμε στο Πανεπιστήμιο, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την *απουσία της δωρεάν σίτισης και στέγασης, τα βιβλία που πρέπει να πληρώσουμε, τα διδάκτρα που ετοιμάζονται στα Πανεπιστήμια, την υποβάθμιση των πτυχίων, την αβεβαιότητα αν θα προλάβουμε να πάρουμε πτυχίο ή θα συγχωνεύσουν τη σχολή μας*. Τα πανεπιστήμια, που όπως τα ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα είναι πλέον μόνο για τους λίγους, που θα έχουν να πληρώσουν πολλά για να σπουδάσουν.
- Είμαστε εμείς οι μαθητές που **δεν** θα πάρουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και θα οδηγηθούμε στα ΙΕΚ για να πάρουμε μία κατάρτιση στενά δεμένη με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς, **χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα**. Μια κατάρτιση με ημερομηνία λήξεως, που θα «αξίζει» όσο την έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Μετά θα να επανακαταρτιζόμαστε, μιας και όπως μας δίδαξαν τα βιβλία του ΣΕΠ, στη ζωή μας πρέπει να συνηθίσουμε πως θ αλλάζουμε και 7 επαγγέλματα κατά τη διάρκεια της ζωής μας, ανάμεσα στα μεγάλα διαστήματα ανεργίας.
- Είμαστε εμείς που τα μικρότερα αδέρφια μας, οι φίλοι μας, κινδυνεύουν να φύγουν από το σχολείο με το νόμο για το Νέο Λύκειο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλοι Επιχειρηματίες, θέλουν να τους διώξουν από τα 15 τους χρόνια από το σχολείο, για να τους “ετοιμάσουν” στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για τη μαθητεία των 300 ευρώ, στα νύχια των επιχειρήσεων.
- Είμαστε εμείς, το 30% των νέων από 15-24 χρονών, που με τις οδηγίες της Ε.Ε και τα σχέδια της κυβέρνησης θα οδηγηθούμε στη μαθητεία, δηλαδή περίπου 400.000 νέοι μέχρι το 2020. Οι σημερινές πανελλήνιες εξετάσεις, θα μοιάζουν παιχνιδάκι μπροστά στον **εξεταστικό μαραθώνιο** και τα τρία χρόνια του Νέου Λυκείου. Ο βαθμός του απολυτήριου θα βγαίνει και από τις 3 τάξεις και θα μετρά στην πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, με τράπεζα θεμάτων σε όλα τα μαθήματα, και πιο δύσκολη προαγωγή από τάξη σε τάξη, η συνέχιση μας στο σχολείο, θα εξαρτάται άμεσα από την τσέπη της οικογένειάς μας. Πολλοί λιγότεροι συνεπώς θα φτάνουν στα Πανεπιστήμια γιατί οι οικογένειες θα αδυνατούν να καλύψουν το κόστος για τα παιδιά τους.

Κυβέρνηση – Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας ετοιμάζουν μαύρο μέλλον. Ήδη 65% των νέων είναι άνεργοι, χιλιάδες νέοι επιστήμονες μετανάστευσαν για να βρουν δουλειά ή αναγκάζονται να ζουν με 300 ευρώ, **χωρίς ασφάλιση, χωρίς άδεια, χωρίς ωράριο, χωρίς εργασιακά δικαιώματα**, τελικά «χωρίς στον ήλιο μοίρα». Το success story τους και η ανάπτυξη τους, σημαίνει κέρδη για τους τραπεζίτες και τους επιχειρηματίες, ανεργία-φτώχεια- και ελαστική εργασία για μας τους πολλούς.

Δεν μας κάνει αυτή η ζωή αν θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια! Όπως δεν κάνει ούτε για τους γονείς μας ή τους φίλους μας, ούτε για κανέναν. **Δε μας αρκούν τα ψίχουλα! Δε συμβιβάζομαστε με την αδικία, τη φτώχεια, το ρατσισμό, τη φασιστική βαρβαρότητα!** Η γενιά μας θα γίνει η **γενιά της επανάστασης**, για να μοιράζεται ο πλούτος σ’ αυτούς που τον παράγουν, στους εργαζόμενους! Για να διαφεντεύουμε εμείς τη ζωή μας. **Δεν θα γίνουμε σύγχρονοι σκλάβοι!**

Απέναντι στην απογοήτευση, στο τίποτα δε γίνεται, στο “όλοι φταίνε, μαζί και μείς”, απέναντι στο “κοίτα την πάρτη σου και άσε τους άλλους”, **διαλέγουμε το συλλογικό αγώνα**, την εξέγερση, την επανάσταση. Οργανωνόμαστε και προετοιμαζόμαστε!

Στη ζωή μας, στους αγώνες, στις εκλογές **διαλέγουμε την ΑΝΑΤΡΟΠΗ!**

Είμαστε **Νέοι και νέες** από την **ΑΝΤΑΡΣΙΑ**

και από την **ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ** στην **ΑΤΤΙΚΗ**