

Μας θέλουν «μια γενιά χωρίς μέλλον», είμαστε η γενιά του ΟΧΙ!

Από την έναρξη της εφαρμογής της πολιτικής των μνημονίων, για τη νεολαία περιγράφεται ένα συγκεκριμένο μέλλον: μας καλούν να γίνουμε η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη. Μας λένε «no future generation», «γενιά χωρίς μέλλον», τη χαμένη γενιά της κρίσης και των μνημονίων. Ακούμε ότι μέχρι τώρα “ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας” και ότι η αποπληρωμή του χρέους απαιτεί από εμάς να δουλέψουμε -όσοι καταφέρουμε να αποφύγουμε την ανεργία- με χαμηλούς μισθούς και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Βλέπουμε συνομήλικούς μας μαζικά να αναζητούν μία “θέση στον ήλιο” μεταναστεύοντας στο εξωτερικό. Καταλαβαίνουμε ότι οι σπουδές (που επί της ουσίας έχουν πάψει να είναι πλήρως δημόσιες και δωρεάν) και η ατομική προσπάθεια σε καμία περίπτωση δεν αρκούν για μία καλύτερη προοπτική. Τα αλληπάλληλα μνημόνια και οι διαπραγματεύσεις έχουν δημιουργήσει για τη νεολαία μια πραγματικότητα στην οποία **δεν μπορεί να δουλέψει και να ζήσει με αξιοπρέπεια στη χώρα της!**

Τώρα έχουμε γνώση!

Είμαστε η γενιά που ζήσαμε τις 10 μέρες που συγκλόνισαν την Ελλάδα κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. **Είμαστε η γενιά που σε συντριπτική πλειοψηφία ψηφίσαμε ΟΧΙ στα μνημόνια, τη λιτότητα, την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας, απέναντι στους εκβιασμούς ότι αυτό μπορεί να οδηγούσε σε ρήξη με την Ευρωζώνη & την ΕΕ.**

Είδαμε ποιοι ήταν με το ΝΑΙ και ποιοι ήταν με το ΟΧΙ!

Ξέρουμε πια τι σημαίνει ΜΜΕ κατευθυνόμενα από καναλάρχες-εφοπλιστές-μεγαλοεργολάβους και πόσο μεροληπτικά «ενημέρωναν» για «να μείνουμε Ευρώπη», δηλαδή για να μη θιχτούν τα συμφέροντα τους και ο τρόπος που πλουτίζουν δεκαετίες τώρα.

Ξέρουμε τι σημαίνει εργοδοσία, τρομοκρατία στο χώρο δουλειάς, εκβιασμός πάνω στην ανάγκη μας για ένα μεροκάματο και πώς μέσω αυτού καταπατάται η πιο στοιχειώδης δημοκρατική επιλογή, η ψήφος σε ένα δημοψήφισμα.

Ξέρουμε τώρα ποιοι τάχθηκαν με όλο αυτό το σάπιο σύστημα. Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι χωρίς καμιά ντροπή έκαναν τους εντολοδόχους των Βρυξελλών και του Βερολίνου. Η νεοναζιστική συμμορία της Χρυσή Αυγής, που παράλληλα με τις επιθέσεις σε μετανάστες και αντιφασίστες και τη στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου όποτε χρειάζεται, πρόσφατα έδωσε όρκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παραμονή στην Ευρωζώνη. Και τέλος, τα κόμματα της προηγούμενης κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ που μέσα σε μια νύχτα μετέτρεψαν το μεγάλο ΟΧΙ σε ένα ντροπιαστικό ΝΑΙ.

Η γνώση να γίνει δύναμη!

Ξέρουμε ότι για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην εργασιακή ζούγκλα και για να αποκτήσουμε συλλογικές συμβάσεις, όπως και για να χρηματοδοτηθεί η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση στη χώρα μας, **πρέπει να συγκρουστούμε με τα δεσμά του δημόσιου χρέους.**

Ξέρουμε ότι και η πιο απλή διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας προσκρούει στη **φυλακή των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των “υποχρεώσεών μας απέναντι στους εταίρους” που δεν αντιμετωπίζονται με διαπραγματεύσεις!**

Ξέρουμε ότι για να ανατραπούν τα μνημόνια και η λιτότητα, αναγκαίος όρος είναι η ρήξη με τις **νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που τσακίζουν το παρόν και το μέλλον μας, και η έξοδος από την ευρωζώνη!**

Για να χαράξουμε ,λοιπόν, το δρόμο της γενιάς μας, για ένα μέλλον με ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια, απαιτούνται κρίσιμα μέτρα, που περιγράφονται στο πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας:

- Η ανατροπή των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Επαναφορά της εργασιακής νομοθεσίας για προστασία του νέου, όπως και κάθε εργαζόμενου, απέναντι στην ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου.
- Παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέους, εθνικοποίηση των τραπεζών, δημόσιος κεντρικός σχεδιασμός και όλα τα απαραίτητα μέτρα για παραγωγική ανασυγκρότηση.
- Έξοδος από την ευρωζώνη και ρήξη με το νεοφιλελεύθερο και αντιδημοκρατικό χαρακτήρα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η αντίθεση στη μερική απασχόληση και στα 5μηνα, στις νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση και στην πειθάρχηση της νεολαίας, στην υποχρηματοδότηση σχολείων και σχολών και την υποβάθμιση των πτυχίων μας.

Ένα τέτοιο πλαίσιο είναι το μόνο που μπορεί να περιγράψει μία παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση για ένα άλλο μέλλον για τη γενιά μας. Ένα μέλλον όπου θα δημιουργηθούν θέσεις σταθερής εργασίας μέσω δημόσιων επενδύσεων. Όπου θα σταματήσουν οι εισαγωγές τροφίμων και προϊόντων που μπορούμε να παράξουμε εδώ. Όπου δεν θα κυνηγάμε κάθε χρόνο “ματωμένα πλεονάσματα” ώστε να πληρώσουμε άλλη μια δόση και να “σώσουμε τις τράπεζες”, αλλά οι πηγές εσόδων και το εθνικοποιημένο τραπεζικό σύστημα θα αξιοποιούνται για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών (όπως εκπαίδευση και περίθαλψη). Όπου θα διασφαλίζεται η δημοκρατική συμμετοχή όλων μας και θα επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της ζωής: από τη δουλειά και το σχολείο, μέχρι τη γειτονιά και το δήμο.

Δεν επικαλούμαστε ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα -ειδικά το πρώτο διάστημα- καθώς το σπάσιμο των μνημονιακών δεσμών, θα οδηγήσει σε σύγκρουση με τους εκβιαστές, την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ., αλλά και όλους όσους θα θέλουν να πνίξουν την προσπάθεια του λαού. **Είναι όμως ο μόνος δρόμος, εάν θέλουμε να μιλάμε, ρεαλιστικά, για ένα καλύτερο μέλλον, για δουλειά με αξιοπρέπεια, για να είναι ο λαός και η νεολαία αφέντες στον τόπο τους!**

Το μέλλον δεν κερδίζεται με προσευχές!

Τίποτε από τα παραπάνω δε μπορεί να κερδηθεί χωρίς αγώνες. Ένα καλύτερο μέλλον δε μπορεί να γίνει πράξη αν η νεολαία δεν αναλάβει δράση για την οικοδόμηση ενός πλατιού παλλαϊκού αγωνιστικού μετώπου για τη σύγκρουση με το ξένο και το εγχώριο σύστημα, **ενός μετώπου που θα εκφράσει το “ΟΧΙ” του δημοψηφίσματος μέχρι τέλους!** Ενός μετώπου αγώνα στις σχολές και στα σχολεία, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, που θα παλεύει καθημερινά για το μπλοκάρισμα και την ανατροπή κάθε μνημονιακού μέτρου, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, των αναγκών αλλά και της βούλησης νεολαίας και εργαζομένων.

Η Λαϊκή Ενότητα δεν πρόκειται να απουσιάσει από το συγκεκριμένο μέτωπο, αλλά θα δώσει όλες της τις δυνάμεις για τη συγκρότηση και θα πρωταγωνιστήσει για την επιτυχία του. Άλλωστε οι αγωνιστές που συσπειρωνόμαστε στη Λαϊκή Ενότητα έχουμε ήδη βρεθεί μαζί, αν και προερχόμενοι από διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς, σε όλους τους μεγάλους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος: στο μεγαλειώδες κίνημα των πλατειών, στην πάλη για την υπεράσπιση της ΕΡΤ, σε κάθε απεργιακή συγκέντρωση, στον αγώνα της νεολαίας το Δεκέμβρη του 2008, στις φοιτητικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις απέναντι στο ν. Διαμαντοπούλου και το “σχέδιο Αθηνά”, στην αντιφασιστική και αντικατασταλτική πάλη και φυσικά στη μεγάλη μάχη του “ΟΧΙ”. **Η Λαϊκή Ενότητα δεν πρόκειται να συναινέσει στη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών, είτε με “αριστερό” είτε με δεξιό προσωπείο!** Δεν θέλουμε να είμαστε άλλο ένα κόμμα, αλλά ένα πλατύ πολιτικό μέτωπο της Αριστεράς με στόχο την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής, με δημοκρατικές διαδικασίες ανοιχτές σε κάθε αγωνιστή, σε κάθε νέο που αναζητά έναν “άλλο δρόμο” χωρίς μνημόνια, χρέος, λιτότητα και υποταγή στις επιταγές της Ε.Ε. **Για αυτό και καλούμε το σύνολο της νεολαίας να στηρίξει τη Λαϊκή Ενότητα στις 20 Σεπτέμβρη, αλλά και να βρεθούμε στους αναγκαίους αγώνες της επόμενης μέρας!**

‘ΟΧΙ μέχρι τη νίκη!

**Φεστιβάλ της Λαϊκής Ενότητας το Σάββατο 12/9
στο Θησείο**

Νέοι/Νέες

